

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

27^e jaargang nr. 5 – 2 april 2020



Meditatie

En toch wordt het Pasen...

1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. (Lucas 24: 1-4A)

In deze tijd van crisis is het voor veel mensen een troostende gedachte dat het gewoon lente is geworden. De natuur lijkt zich nergens iets van aan te trekken. De bomen staan vol bloesem, bloemen gaan bloeien en vogels zingen hun mooiste lied. Dat de lente is begonnen, geeft de mensen moed. We leven in zware tijden, maar met elkaar zullen we er bovenop komen. Mensen geven de moed niet op, maar houden hoop. Dat is een bemoedigende gedachte.

Toch is het feit dat het lente is niet het meest hoopvolle wat ons op dit moment overkomt. Nog belangrijker is het dat we bijna Pasen vieren.

Er is niets hoopvoller en troostrijker dan het feest van Pasen. Juist in deze tijd van crisis kan de boodschap misschien nog veel dieper dan in voorafgaande jaren tot ons doordringen.

In deze onzekere tijden staan we dicht bij de vrouwen rondom Jezus. Tot het laatst toe zijn ze dichtbij Jezus gebleven. Zelfs bij het kruis en wanneer Jezus sterft, laten ze hun Heer niet alleen.

Op de eerste dag van de nieuwe week zijn het de vrouwen die als eersten naar het graf van Jezus gaan. Vol verdriet en pijn vanwege de dood van hun Heer. Alle hoop lijkt verloren. En toen werd het Pasen. Het graf is leeg. Jezus is er niet meer. Jezus leeft. De vrouwen hebben tijd nodig om dat wonder te kunnen beseffen. Wanhoop wordt hoop. De duisternis wordt licht. De dood maakt plaats voor het leven. Alles wordt nieuw.

In deze tijd van crisis kunnen we ons voelen zoals de vrouwen toen, op weg naar het graf van Jezus. Ze zijn gebroken door alles wat hen is overkomen. Alles werd anders voor deze vrouwen. Het werd Pasen. Dat geldt ook voor ons. We kunnen ons gebroken voelen, angstig en hopeloos. Ondanks alles wordt het toch Pasen.

We zullen het feest van Pasen misschien anders vieren dan vorig jaar. 'U zij de glorie', zingen we misschien wel met een brok in de keel. Toch blijft de boodschap hetzelfde. Jezus leeft. Daarom is er hoop en troost. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 38 en 39:

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

**Omdat Jezus leeft!
Omdat het Pasen is geworden!**

Ds. Roberto Buijs

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerkepe.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen,

Allendelaan 4,
8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert,

Afslag 57, 3331 RH
Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerkepe.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Siebre Kooistra, Officiersweg 27,
8162 EA Epe, tel. 611220, e-mail:
penningmeester-kerkrentmeesters@
goedeherderkerkepe.nl

Kerkelijke Bijdragen:

NL18 RABO 0317 5720 08

Collectebonnen:

NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.

Giften/Verjaardagsfonds e.d.:

NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

Gert Willems, Libel 9, 8162 XM Epe,
tel. 06-53758318. Bankrekeningnummer:
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactieggh@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

Vanwege het coronavirus heeft de Kerkenraad moeten besluiten tot het houden van Kerk-tvdiensten in de ochtend welke live via internet kunnen worden meegemaakt.

Tijdens deze diensten is het niet mogelijk om in de kerkzaal aanwezig te zijn. Helaas betekent dit ook dat alle geplande avonddiensten, uitgezonderd die op Goede Vrijdag, worden geannuleerd. Dit alles tot nader bericht. Zie ook de website van de kerk.

Voor diensten van de overige Eper kerken verwijzen wij u naar hun betreffende websites.

Zondag 5 april – Palmzondag

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs
Upstairs: 10.00 uur Geen tienerdienst

Donderdag 9 april – Witte Donderdag

Grote Kerk: 19.30 uur Ds. L.J. Versteeg
Interkerkelijke viering

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag

De Boskamp: 10.00 uur Geen dienst
Goede Herderkerk: 19.30 uur Ds. G.C. Buijs
Grote Kerk: 19.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Interkerkelijke viering

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag

Grote Kerk: 19.30 uur Ds. G.C. Buijs
Interkerkelijke viering

Zondag 12 april – Eerste Paasdag

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs

Zondag 19 april

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs

Zondag 26 april

Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs

Zondag 3 mei

Goede Herderkerk: 10.00 uur Dienst (voorganger nnb)



MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

Kerkdiensten

Tot en met 1 juni zal elke zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst via de website worden uitgezonden. Ook is er op Goede Vrijdag om 19.30 uur een dienst; dit keer zonder Avondmaal. Alle overige avonddiensten komen te vervallen. Soms is de website overbelast.

Dan kun(t) u/jij de kerkdienst ook vinden op www.kerkdienstgemist.nl. Ook is het mogelijk de dienst op een later tijdstip terug te kijken.

In samenwerking met de Grote Kerk en de Regenboogkerk zullen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om 19.30 uur een drietal korte diensten worden verzorgd. Informatie over het volgen van deze diensten zal terug te vinden zijn op onze eigen website. Ook zijn deze diensten anders dan in de voorafgaande jaren. Tijdens de dienst op Witte Donderdag zal er geen Avondmaal worden gevierd. De dienst van Stille Zaterdag is geen Paaswake. De nadruk ligt op het eigen karakter van Stille Zaterdag en het uitzien naar het licht van Pasen.

Overige activiteiten

Tot 1 juni is er geen enkele doordeweekse activiteit.

Pastoraat en hulp

Ook rondom de coronacrisis willen we als kerk zoveel mogelijk geestelijk en praktisch omzien naar elkaar. U/jij mag zeker een beroep op ons doen!

Voor (crisis)pastoraat:

Ds. G.C. Buijs

0578 849987

predikant-gcbuijs@goedeherderkerke.nl

Ds. E. Kolkert (80 jaar en ouder)

06-51646882

ds_e_kolkert@hotmail.com

Voor alle andere vormen van hulp:

Johan Beumer

0578 662064

johanbeumer65@gmail.com

De predikanten en ouderlingen zullen het bezoekwerk nu anders moeten invullen. Veel bezoekwerk op de gewone manier kan nu niet doorgaan. Maar we willen elkaar wel vasthouden en er voor elkaar zijn. Ook als er praktische hulp nodig is, willen we elkaar helpen.

Informatie

Belangrijke informatie zullen we via het kerkblad, de kerkdiensten en de website delen. Zo proberen we elkaar op de hoogte te houden.

Paasgroet

We vieren Pasen in onzekere tijden. Maar we geloven dat Jezus leeft. In Jezus heeft God de machten van de duisternis en de dood overwonnen. Dit geloof mag ons vertrouwen geven. Ook voor de onzekere tijd waarin we ons momenteel bevinden. Het is het vertrouwen dat God bij ons is en ons ook draagt.

De kerkenraad

Pastoralia

Wijk ds. Lampen (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk)

Uit de pastorie

*'Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.'* (Ps. 57:2)

Het is eigenlijk nog niet goed te geloven waarin we met elkaar verzeild zijn geraakt. We waren in Nederland toch druk met de stikstofcrisis? Of met de maximumsnelheid die van 130 naar 100 zou gaan? Wie had een maand geleden kunnen denken dat we geen kerkdiensten meer zouden kunnen houden? Dat was toch altijd een fenomeen wat alleen voorkwam in landen waarin christenen vervolgd worden? In een paar dagen tijd werden alle sociale activiteiten afgelast. Het is werkelijk ongekend en niet passend bij onze samenleving. We ervaren nu een beetje wat mensen in streng gecontroleerde samenlevingen of gehandicapten en ouderen moeten meemaken, die niet meer mobiel en in staat zijn deel te nemen aan het sociale leven. Kortom, het coronavirus zet ons niet alleen letterlijk stil maar zet ons ook aan het denken over hoe bijzonder het gewone dagelijkse leven toch is.

Politici worstelen met materie, waarover ze eerder niet hoefden na te denken en wij als samenleving denken mee. Vele deskundigen komen aan het woord. In de speech van onze Minister-president ging het over het ontstaan van groepsimmunitet. Als meer dan 60% van de Nederlanders het coronavirus heeft gehad, vormt deze groep mensen een buffer voor de zwakkeren in onze samenleving. Het klonk zo eenvoudig. Laat het virus zich maar gedoseerd verspreiden, zodat er genoeg Intensive Care capaciteit in de ziekenhuizen blijft bestaan.

Het is toch haast niet te geloven dat het nu zover is gekomen dat onze medische zorg een beleidsbepalend criterium is geworden.

Daarnaast hoor ik om me heen: Ik wilde maar dat ik het virus had gehad, dan is het weer achter de rug en hoef ik niet meer bang te zijn. En, als dan over een poosje iedereen het gehad heeft, kunnen we weer verder! Maar helaas, zo eenvoudig is het niet, want wie weet, hoe het in ons persoonlijk leven of bij onze geliefden zal gaan als we besmet worden met het coronavirus? Straks weer gewoon verder gaan, is dat wel mogelijk?

Al deze gedachten brengen me in verwarring en het voelt als het leven in een droom. Toen dacht ik aan bovenstaande tekst uit Psalm 57. We mogen schuilen bij God, in de schaduw van Zijn vleugelen, totdat het onheil voorbij is. Schuilen bij Hem, schuilen in onze huizen. Ik hoop dat het voor ons een thuis mag zijn; ook daar wil de Here bij helpen. Ik wens in het bijzonder onze zusters en broeders in de verschillende verzorgingstehuizen Gods nabijheid en troost toe. Ze hebben al zoveel moeten loslaten en mogen nu zelfs geen bezoek ontvangen. Daar kijkt men toch altijd zo naar uit! Het is vreselijk niet meer naar je partner, vader of moeder te kunnen gaan. Ik hoop en bid dat we allemaal zoveel mogelijk ons best doen om ons te houden aan de richtlijnen die ervoor zorgen dat dit virus zo snel mogelijk wordt ingedamd en dat we (via de telefoon dan maar) omzien naar onze geliefden die zich in quarantaine bevinden. Moge de Here God ons allen genadig bewaren in Zijn trouwe Vaderhand. We wensen u en jullie allen Gods rijke zegen toe!

Fam. B. Lampen

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen)

Omzien naar elkaar

We noemen de gemeenteleden die ziek thuis zijn:

Jeannette Broekhuis (Krugerstraat 183, 8172 BJ Vaassen)

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe)

Dick Brendeke (Ravenstraat 31, 8167 NS Oene)

Henk van Roekel (Brinklaan 35, 8161 CW Epe)

Johan Schuring (Emmastraat 13, 8162 BA Epe)

Dat God deze gemeenteleden en allen die te maken hebben met ziekte en beperking mag troosten en kracht geven. Ziek zijn in deze tijd kan extra zwaar zijn. Soms ook omdat geplande behandelingen vooralsnog niet door kunnen gaan. Ook het gedwongen isolement kan eenzaam voelen.

Wanneer we dit schrijven, zitten we midden in de crisis en weten we dat er nog zware weken zullen volgen. Het kan ons onzeker en angstig maken. Biddend mogen we om elkaar heen blijven staan. Tot God mogen we ons richten. In onderstaand lied (NLB 25A) is dit heel krachtig verwoord.

*Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen in 't duister van de tijd.*

*Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd op U, tot gij mij redt.*

Wij gedenken Manda Mos – van Wiefferen

Op 11 maart 2020 is overleden in de leeftijd van 45 jaar Manda Mos. Oktober vorig jaar kreeg Manda te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Op de rouwkaart schreef de familie dat Manda een dappere strijder was. Zo ging ze ook met haar ziekte om. Ze vocht om te leven en om zo lang mogelijk bij haar man Wilfred en zoon Lucas te kunnen blijven. Wilfred en Lucas waren haar twee grote liefdes. Voor Wilfred en Lucas had ze alles over en daar vocht ze ook voor. Trots was Manda vooral ook op haar zoon Lucas.

Tijdens de afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis mochten we het leven van Manda gedenken. Manda groeide samen met haar ouders en zus op in Huizen. Het zoeken naar een weg door het leven bracht haar naar Epe. Daar vond ze haar rust, geluk en een thuis bij Wilfred en Lucas.

Manda stond op haar eigen manier in het leven. Ze was erg zorgzaam voor haar dierbaren en voor iedereen die een beroep op haar deed. Tot het laatst toe is ze dit ook gebleven. Rondom haar ziekte maakte ze zich eerst vooral zorgen om Wilfred en Lucas, haar familie en vrienden. Wat Manda verder typeerde was dat ze geen ruimte had voor het woord 'moeten'. Ze was altijd eerlijk. Soms wel eens te eerlijk. Ze had humor, maar kon ook scherp en sarcastisch zijn. Het toonde ook wie ze was: een ruwe bolster met een blanke pit. Manda was recht door zee.

Wat op haar pad kwam daar ging ze voor. Dat gold ook voor haar werk. Na eerst in de zorg gewerkt te hebben, was ze gaan werken op de financiële administratie van een schoonmaakbedrijf.

Familie en vrienden waren belangrijk voor Manda. Een speciale band had ze met de twee neefjes Siem en Mees. Tijdens de afscheidsdienst mochten we stilstaan bij de woorden uit Jesaja 43:1-5. Hier kunnen we lezen dat God zegt tegen zijn volk: 'Ik ben bij je'. Benoemd mocht worden dat we mogen geloven dat deze belofte er ook was voor Manda in de laatste fase van haar leven. Manda stond steeds meer open voor het geloof en God. God kreeg de ruimte om bij haar te zijn. God was onder meer bij Manda door haar gezin en dierbaren die dicht bij haar mochten komen. Heel speciaal ook door haar ouders en zus.

Zingend en biddend stonden zij om Manda heen. Zo, door samen te zingen en te bidden, hebben zij haar aan God toevertrouwd. Zo was God bij haar met zijn liefde, troost en kracht. Dat Wilfred en Lucas, de ouders van Manda, haar zus en haar gezin, familie en vrienden mogen ervaren dat God bij hen wil zijn met zijn troost en kracht.

Vanuit de pastorie

Ineens is alles anders geworden. We kunnen elkaar nauwelijks meer ontmoeten. De kerkdiensten kunnen alleen digitaal worden bijgewoond. Wat fijn dat dit nog wel kan. Zo blijven we op elkaar betrokken. Vreemd is het om voor een bijna lege kerk te preken. Je mist echt het contact. De gedachte dat veel gemeenteleden meeluisteren en -kijken is tegelijkertijd heel bemoedigend.

Anders dan anders, maar toch gaat de Bijbel open. Gods Woord gaat open, zodat God tot ons kan spreken. Juist in deze verwarrende tijden kunnen we niet zonder het Woord van God. Wanneer alles onzeker wordt, is dat onze enige houvast.

Wat mij raakt, als predikant, is dat Bijbelteksten tegen de achtergrond van de huidige crisis nog meer betekenis krijgen. Een klein voorbeeld. Onlangs mocht ik preken over de ontmoeting tussen Mozes en God bij de brandende braambos. Mozes vraagt dan naar de naam van God.

Indrukwekkend is hoe God hierop antwoordt in Exodus 3 vers 14: *Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd."*

Gods naam is 'Ik zal er zijn'. Wat een belofte voor ons in deze crisis. Steun bij ziekte, troost bij verdriet, kracht voor onze onmacht, nabijheid in eenzaamheid en rust voor onze angst.

Ons gebed voor elkaar en voor onszelf mag zijn dat we ook daadwerkelijk mogen ervaren dat God er bij is. Hoe God er bij is, komt heel mooi tot uitdrukking in het lied *'Ik zal er zijn'* van Sela. Het eerste couplet van dit lied luidt:

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Een bemoediging in een zeer onzekere tijd. Verborgen aanwezig deelt God ons bestaan.
Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego

Ds. Roberto Buijs

Ouderenpastoraat

Overleden

Op vrijdag 21 februari overleed in de leeftijd van ruim 92 jaar **Jan Simon Verhoeff**, Beekweide 35 Epe.

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie plaatsgevonden in besloten kring, op donderdag 27 februari jl. Boven de rouwkaart lezen wij de volgende regels: *'Nog strijdvvaardig van geest. Verlangend naar rust en vrede. Zwaar werden de dagen. En lang duurde de nacht. Hoe moeilijk is het vechten, bij het vervliegen van kracht'*. En daar vlak onder wordt Romeinen 8:39b geciteerd: *'Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer'*.

Jan werd geboren op 21 april 1927 in Doesburg in een gezin van 6 kinderen. Jan was peuter toen het gezin naar Ellecom verhuisde. Hier ging hij naar school en rondde er ook de mulo af. Tijdens de oorlog begon hij met de opleiding aan de Grafische School te Zutphen. Na de oorlog werd zijn studie afgerond. De dienstplicht moest worden vervuld en na de politionele acties werd hem een baan aangeboden bij drukkerij Hooiberg in Epe, waar hij als grafisch calculator bleef tot hij in de V.U.T. ging. In Epe leerde hij in 1952 Martha Bos kennen die hier toen haar vakantie doorbracht. In 1966 verloofden zij zich en zij huwden op 20 oktober 1967 en verhuisden naar een nieuwbouwhuis aan de Klimtuin. Daar werd in 1969 dochter Marianne geboren en in 1971 zoon Leendert. In 1974 verhuisden zij naar het adres waar Jan tot het laatst toe gewoond heeft. Vanaf 2011 ging zijn gezondheid achteruit. In 2013 werd hij geopereerd aan darmkanker en herstelde hij tevens van een longontsteking. In 2018 bleek na verwijdering van een niersteen de nierfunctie hard achteruit te gaan. Mede dankzij de hulp van de burens kon hij samen met zijn vrouw Martha blijven wonen aan de Beekweide. Op vrijdag 21 februari is hij vredig van de zijnen heengegaan. Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, lieten zijn vrouw en kinderen ons weten dat van hen heenging haar lieve man en hun vader. Wie Jan gekend heeft weet dat hij zorgzaam was en niet hield van onrecht en ongelijkheid.

Toen Jan reeds gepensioneerd was, vertaalde dit zich in vrijwilligerswerk voor de Goede Herderkerk. Zo is hij ouderling geweest en hielp hij bij de administratie en het stencilwerk en hielp hij mee om oud papier in te zamelen. Ook was hij actief voor de SWOE: maaltijden bezorgen bij oudere mensen die niet zelf meer kunnen koken. En ook de Kruiemelschaar mocht zich verheugen in zijn bereidheid om ouderen te vervoeren naar o.m. een ziekenhuis. Later heeft hij ook zelf daar nog dankbaar gebruik van gemaakt. Warm van hart, zeggen waar 't op staat en vol van passie zijn over zaken die hem na aan 't hart lagen, maakten Jan tot een zorgzaam mens. Hij bleef altijd vragen hoe het met anderen ging en wilde zelf eigenlijk niemand tot last zijn. Wij bidden zijn vrouw en kinderen toe troost te blijven vinden bij God via de Bijbeltekst die boven de rouwkaart staat. Dat niets ons kan scheiden van Gods Liefde in Christus Jezus. Ook de dood niet.

Op zaterdag 22 februari overleed in de leeftijd van 88 jaar **Johanna (Annie) Jacoba van de Mars-Hengeveld**, De Wetstraat 4, Vaassen. Zij was sinds 1 oktober 2001 weduwe van Rik van de Mars.

Niet veel dagen voor haar heengaan kwam Annie weer thuis uit Randerode. Zij was daar gedurende meerdere weken geweest om aan te sterken van lichamelijke verzwakking. Tijdens haar verblijf in Randerode vertelde zij mij dat ze zich liet inschrijven voor een plaatsje in De Speulbrink. Zij was er niet meer zo zeker van dat zij nog lang zelfstandig kon wonen. Maar zij wist wel zeker dat zij in Vaassen wilde blijven wonen. Zij was daar geboren en wilde ook haar levensavond daar doorbrengen en liefst daar ook eens sterven. Dit verlangen heeft de Here vervuld. En ik wist niet dat deze vervulling zo spoedig zou komen na mijn laatste bezoek aan haar. Ik kwam op vrijdagmiddag en zij werd nog geen 24 uur later weggeroepen. Ik herinner mij van dat laatste gesprek nog goed dat zij op mijn vraag hoe zij het dit keer had gevonden om in Randerode te zijn geweest antwoordde: "Het was weer goed dominee, maar wat ik moeilijk vond was het geklaag van veel mensen over hun kwalen en dat zij zo weinig dankbaar waren voor wat zij allemaal wél gekregen hebben aan goeds van God en mensen. We spraken hierover en ik sloot het bezoek af met, wat zij zo heerlijk vond, het horen lezen uit de Bijbel en het gebed daarna. Ik koos iets passends bij ons gesprek over al het goede van God, ook als Hij het door mensen heen doet. Ik las met haar enkele verzen uit Psalm 91. Wat zij bedoelde met het goede van God werd vooral verwoord door de eerste twee verzen, zowel in leven als sterven: *"Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw."*

Annie vertrouwde op de Here als een schaap op de herder. Zeer terecht is het dat dit boven haar rouwkaart staat: Psalm 23:1. Annie vertrouwde op Hem Die het ook voor haar had volbracht aan het kruis. Die het haar aan niets liet ontbreken, voor haar zorgde en ook haar eens veilig thuis zou brengen met andere schapen in het Vaderhuis. Van Hem is alleen goeds te verwachten, ook als je bij Hem gaat overnachten. Annie verwachtte veel, maar wachtte ook veel in haar leven. Zij hééft wat gewacht! Rustig en goedsmoeds. Eenvoudig en liefdevol.

Met een liefde die maakte dat zij wachten kon. Puttend uit de Bron der Liefde die ook wachten kan, kon zij dat. Zoals haar zoon Han verwoordde bij de rouwdienst: het wachten was als een rode draad door moeders leven geweven.

Vele uren alleen...nooit klagen. Wachten...zeker van het ontvangen. Zo is Gods liefde. Die geeft wat Hij doet verwachten. En alles op Zijn tijd. "Zo is het goed", kon zij dan zeggen. Geen onverschilligheid, maar overgave en rust. Vertrouwen. Niet bang om te sterven. Want de Here had haar lief. Hij zou ook in de benauwdheid bij haar zijn en haar bij Hem doen overnachten.

En zo vond haar zoon Henk haar op zaterdag 22 febr. Het moest net zijn gebeurd. De telefoon was nog maar net neergelegd van een gesprek met haar geliefde zus Riekie Witteveen uit Canada, bleek later. Met haar had zij een zeer sterke en innige band, ook wat het delen van haar geloof betreft. Voor haar zus Riekie hebben we daarom tijdens de rouwdienst geluisterd naar het lied "Lord I'm coming home". Zonder het zich bewust te zijn heeft Riekie in dat laatste gesprek haar een eindje naar Huis toe mogen begeleiden: naar het hemels Home bij God de Vader. Natuurlijk hebben we ook voor tante Riekie gebeden en voor de kinderen, schoon- en kleinkinderen van Annie, die haar rustige wachtende moederliefde nu zeer moeten missen. We hielden de afscheidsdienst op vrijdag 28 februari in de aula op de begraafplaats Norelbos. Daar lag haar man Rik al, die had meegebouwd aan de aula vanwaaruit hij zelf later was begraven. Tijdens het uitspreken van de Geloofsbelijdenis hebben wij haar lichaam bij dat van haar man ter aarde besteld. Dankbaar voor haar, haar geloof en haar leven. Maar ook zoekend naar troost en bemoediging in het gemis.

Zo namen wij onze toevlucht tot Onze Vader in de hemel, Die ook altijd haar verwachting is geweest. Na het Onze Vader te hebben gebeden mocht ieder die dat wilde een narcis neerleggen bij de open groeve. Voor velen een prachtig teken van Gods oneindige trouw en goedheid, maar ook een heenwijzing naar de glorie van onze Opgestane Here!

Op vrijdag 28 februari overleed te Apeldoorn in de leeftijd van 87 jaar **Wilhelmina Bredenhoff – Scholten**, Lutuliweg 2 Epe. De herdenkingsdienst en het afscheid vonden plaats op donderdag 5 maart in het Paviljoen bij Heidehof te Ugchelen om 10.30 uur. Daarna was er gelegenheid om te condoleren.

Hoewel haar wijkouderling dhr. van Zuuk en haar trouwe steun en toeverlaat mevr. Kers, maar ook ikzelf haar menigmaal bezochten en trachtten te bemoedigen vanuit de Bijbel en met gebed om een weg te vinden in het woud vol waarom-vragen waarmee zij worstelde, is toch denk ik niemand in staat om haar leven en strijd beter onder woorden te brengen dan hoe haar eigen dochter Wilma dat deed. Ik wil dat graag aan u doorgeven:

"Mijn moeder heeft een zwaar leven gehad met veel ziektes. Al vanaf de geboorte van mijn broers, Harrie en Gerrit. Verder heeft ze moeten dealen met borstkanker, darmkanker, non hodgkin en op het laatst had ze weer tumoren in haar longen. Ook had ze al jaren hartproblemen waarvoor ze in 1999 een pacemaker kreeg. Mijn vader is altijd haar steun en toeverlaat geweest. Toen hij in 2004 na een ziekbed van een half jaar aan slokdarmkanker overleed kon ze zich daar niet overheen zetten. Tegelijk met haar diagnose darmkanker kreeg haar zoon Harrie de diagnose slijmvlieskanker, waaraan hij uiteindelijk in 2010 overleed. Het verdriet was voor haar niet te dragen. Ze leunde volledig op haar zoon Gerrit en mij. Ze had verder niemand nodig want ze had ons. In juli 2016 kreeg Gerrit de diagnose alvleesklierkanker. Hij overleed drie maanden later. Deze klap is ze niet te boven gekomen. Ze kon niet meer genieten van het leven en

vond het leven enorm zwaar. Het leven doet zo'n pijn zei ze vaak. Zelfstandig wonen was voor haar heel belangrijk en ze vond het enorm moeilijk te bevatten dat dat op een gegeven moment niet meer veilig was. Ze is naar Randerode gegaan om aan te sterken met de intentie om weer naar huis terug te gaan. Terug naar haar herinneringen. Maar ze ging in zes weken van lopen naar rolstoel en belandde uiteindelijk in bed. Toen haar duidelijk werd dat ze niet meer naar huis terug zou kunnen keren gaf ze de moed op.

Maar het is goed. Ze is nu waar ze al heel lang wou zijn.... bij mijn vader en mijn broers... ze is nu zonder zorgen en zonder pijn en dat is een enorme troost voor mij en mijn kinderen. Verder moeten gaan zonder haar is moeilijk, maar ik ben dankbaar voor de moeder die ze altijd geweest is. Ze stond ondanks haar eigen zorgen altijd klaar voor al haar kinderen en kleinkinderen. Ik heb me wel eens verbaasd hoe het mogelijk was dat ze elke keer toch weer oprabbelde na een ziekteperiode. De uitvaart was mooi en ze had zelf vooraf aangegeven hoe en wat ze wilde. En die belofte heb ik gelukkig na kunnen komen.", aldus Wilma Bredenhoff.

Wij bidden haar met haar kinderen de nabijheid van de Here toe nu zij geen vader, broers en moeder meer heeft en zo als enige overblijft van het vroegere gezin.

Mevrouw Bredenhoff vond wel eens troost in het grote "Waarom" wat de Here Jezus uitriep aan het kruis, waaraan Hij ook voor haar gestorven is. In Christus' "Waarom der verlatenheid" is immers ook al ons 'waarom' opgenomen en meegenomen en uitgeroepen tot de Hemelse Vader. En wij hebben een God die hoort en die nabij is de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest, door onze lijdensvorst Jezus Christus. Amen.

Wel en wee

Mevr. Ebbenhorst, Albert Schweitzerlaan 149 te Epe, verblijft ter revalidatie in verpleeghuis De Pol, Vetkamp 85 te Nijkerk. Na thuis gevallen te zijn is zij in het GelreZH met succes aan een beenbreuk net onder haar heup geopereerd. Helaas is de gebroken schouder die zij tevens bij de val opliep niet operabel. Daar heeft zij het meeste last van. Zij bevindt zich op afdeling Zwaluw, k 10.

Dhr. Knottnerus, Hardenbrink 32, is, na enige weken in het GelreZH wegens een herseninfarct, afgelopen week (ter verder herstel) weer thuisgekomen.

Veranderingen

Het echtpaar dhr. U.P.R. ten Cate en mevr. B.J. ten Cate-Waninge, Ganskamer 12 Epe, is per 19 februari verhuisd naar een verpleeghuis, niet ver van waar hun zoon woont. Hun nieuwe adres is Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden.

Mevr. G.W. Pasman-Bloem, Hullandstraat 20 te Emst, is per 20 februari verhuisd naar De Speulbrink te Vaassen. Inmiddels is haar kameradres bekend en kunnen we dat vermelden. Haar nieuwe adres is nu: Brunholdplaats 14a, 8161 VA te Vaassen.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik voor de kerk ontvangen: € 20,- (H.); € 10,- (K.); € 10,- (W.)

Voor de zondagsschool ontving ik € 10,- (G.) en ten slotte voor het verjaardagsfonds € 5,- (F.).

Al deze gevers zeer hartelijk dank! In deze ook voor onze gemeente zo roerige tijd blijft offerbereidheid zeer belangrijk, zeker nu de erediensten met hun collectes zijn weggevallen door de coronacrisis.

Ten slotte

Het coronavirus houdt ons allen thuis en in zijn ban. Veiligheidshalve mag ik u niet thuis bezoeken, maar alleen telefonisch contact met u hebben. De enige uitzondering tot persoonlijk bezoek is tot nu toe... als u op sterven ligt. Gelukkig mag dat (zonder tegenbericht) nog wel. Ik probeer dus nu maar wat met u te bellen. Een echt huisbezoek wordt het zo niet. U weet wel... met een stukje uit de Bijbel en een gebed. Ik voel me een beetje van u afgescheurd. In ballingschap. Net zoals u dat misschien ook zo ervaart. Het is allemaal zo verwarrend.

Gelukkig gaan de erediensten bij u thuis door zoals velen van u dat al gewend waren. Ik bid voor ons allen om bewaring voor het virus en bewaring voor de eenzaamheid die dit virus met zich meebrengt. En mocht de Here, omdat we als ouderen vaak kwetsbaarder zijn naar de mate waarin we ouder zijn geworden, ons via deze ziekte tot Zich gaan roepen, dan bid ik: bewaar ons Here, bewaar onze zielen en schenk ons op die weg de genadevolle zekerheid van een warm welkom in het Vaderhuis door het verzoenend lijden en sterven van Uw Zoon, onze Heiland en Here Jezus Christus. De man van smarten, vertrouwd met ziekte. Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en onze smarten gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart! Met hartelijke groet,
Ds. E. Kolkert

Van harte gefeliciteerd

07 apr.	Dhr. G. Dokter Alb. Schweitzerlaan 179, 8162 DR Epe	84 jaar
10 apr.	Mevr. H. Wichers-van Beek Alb. Schweitzerlaan 115, 8162 DW Epe	87 jaar
11 apr.	Mevr. W. Sneller-Knippenberg Alb. Schweitzerlaan 33, 8162 DT Epe	102 jaar
14 apr.	Mevr. W. Huiskamp-van Schoonhoven Lohuizerweg 39, 8162 EW Epe	80 jaar
20 apr.	Mevr. J.W. Stofbergen-Heezen Scheperstraat 75, 8162 WR Epe	81 jaar
22 apr.	Dhr. J.H. Vos Vlijtweg 6, 8161 CD Epe	81 jaar
23 apr.	Dhr. J. Huiskamp Lohuizerweg 39, 8162 EW Epe	80 jaar
27 apr.	Dhr. R.P.G.J. Jonker (K-008) Alb. Schweitzerlaan 25, 8162 DS Epe	81 jaar
28 apr.	Dhr. H.P. Schaap Hullandstraat 33, 8166 AR Emst	80 jaar
28 apr.	Mevr. G.W. Pasman-Bloem Brunholdplaats 14-A, 8171 VA Vaassen	92 jaar
02 mei	Mevr. M. van den Berg-Tromp Neustrinkweg 14, 8161 TA Epe	85 jaar
10 mei	Dhr. T. van Putten Ankerstraat 31, 8161 XM Epe	84 jaar

Het volgende nummer verschijnt **7 mei 2020**

Kopij liefst per e-mail naar

redactieghk@gmail.com

t/m 28 april 2020 (uiterlijk)

bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:

4 juni 2020 uiterste kopijdatum: 26 mei

23 juli 2020 uiterste kopijdatum: 14 juli

Van de diaconie

Onderstaand vindt u de collectiedoelen, behorende bij de online kerktv-erediensten. Uw gift kunt u overmaken naar rek.nr. NL89 RABO 0317 5272 74 t.n.v. 'Diaconie Goede Herderkerk te Epe' o.v.v. datum en doel.

5 april - Kerk in Actie – 40dagentijd

Jongeren doorleven het Paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit nachtelijke spel met Escaperoom-achtige elementen leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Nieuw dit jaar is dat er ook een SMALL-versie is van 1 uur en dat je de PaasChallenge optioneel kunt uitbreiden met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge. Met uw bijdrage kan JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk (blijven) betrekken.

9 april – Raad van Kerken – Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. In Nederland stimuleren wij projecten van bevoegen Nederlanders verbonden met mensen in armoede. Hun gezamenlijke, kleinschalige projecten steunen wij met geld, advies, expertise en netwerk.

Ook versterken we de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

Armoede verlamt initiatief. Het ondermijnt relaties. Het negeert talent. Het ontnemt trots en vervult met schaamte. Miljoenen moedige, sterke en hardwerkende mensen worden tegengehouden door armoede. Ze geven het beste wat ze hebben. Maar armoede zet ze op achterstand. Elke dag opnieuw.

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop doorbreken met kleine, slimme projecten. We vermenigvuldigen de impact van hun werk met onze kennis, een sterk netwerk en een financiële bijdrage. Met uw bijdrage zorgen we samen voor cruciale vooruitgang in buurten en dorpen én helpen we mensen hun dromen te realiseren.

10 april – Bijbels voor Rwanda

De emeritus predikant Arie Goijert verspreidde tijdens reizen naar landen in Oost Afrika 9000 bijbels. Dit deed hij met hulp van zijn vrouw Corrie en vier vrouwen uit Spakenburg.

In Rwanda kreeg hij hulp van een groep van elf bijbel-uitdelers die de boeken gratis bij zo'n twintig christelijke gemeenten in alle uithoeken van Rwanda uit hebben gedeeld.

Samen met de bijbels werd ook kleding voor de allerarmsten meegenomen en aan hen gegeven. Emeritus predikant Arie Goijert koopt de bijbels bij het Rwandese Bijbelgenootschap in de hoofdstad Kigali. Hij wil dit werk graag voortzetten en nog meer bijbels verspreiden in Rwanda. Om dit mogelijk te maken heeft hij geld nodig om ter plekke de bijbels te kunnen kopen.

12 april – Pasen - Nieuw Hydepark

Vandaag collecteren we voor Nieuw Hydepark, het huis dat van ons allemaal is. De deuren van Nieuw Hydepark in Doorn staan wijd open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Het gaat om mensen die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kunnen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genieten.

Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties aanbieden aan mensen die de kosten moeilijk kunnen opbrengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht. We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen om de kosten voor de gasten te kunnen verlagen. Helpt u mee?

19 april - Stichting Voedselbank

Vaassen-Epe-Heerde e.o.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften.

Ook in Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde e.o. steunt deze groep door voedselpakketten te verstrekken die worden samengesteld door vrijwilligers uit gedoneerde middelen. Het lukt de Voedselbank elk jaar weer om tijdens de feestdagen iets extra te doen.

Ondanks diverse sponsors en de vele vrijwilligers blijft er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze noodhulp voorziening mogelijk te maken.

26 april - Mappa Mondo

Kinderintensieve kindzorg

Mappa Mondo is een huis voor ernstig chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan kunnen. Maar ook kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven.

Er staan in Nederland drie Mappa Mondo huizen, in Wezep, in Rijswijk Zuid-Holland en in Waalre. De huizen bestaan uit twee geschakelde woningen waarin acht tot tien kinderen kunnen verblijven. De huizen staan midden in de samenleving, maar bevinden zich toch in een groene omgeving. In Mappa Mondo worden de kinderen dag en nacht met alle zorg omringd. Zo is er continu een verpleegkundige aanwezig en zijn er pedagogische medewerkers werkzaam, die het kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Voor de gewone, dagelijkse zorg is er een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij halen met hun diverse achtergronden het normale leven in huis. En normaal, huiselijk, dat is de sfeer, die Mappa Mondo wil uitademen. Wij collecteren voor het Mappa Mondo in Wezep.

3 mei - Kerk in Actie - Vluchtelingen Nigeria

Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram.

Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stilstaan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. We hebben een bedankbrief ontvangen van Gevangenzorg Nederland voor de ontvangst van de opbrengst van een collecte. Mede dankzij de bijdrage kan het werk onder gevangenen, tbs-gestelden en hun familie doorgaan. Een groet namens de diaconie,

Ruben Visser

Ik ben erbij

*Ik ben erbij, zo wil Hij heten
die met u gaat door de woestijn.
die nog geen musje zal vergeten
die draagt wie diep gevallen zijn.*

*Ik ben erbij, zo wil Hij heten
die leed meer dan wij ooit doorstaan.
Ik ben erbij, en gij zult weten
dat u een herder voor zal gaan.*

(A.F. Troost)

Van de Kerkrentmeesters

PAASCOLLECTE 2020

“U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer”.

Met Pasen vieren we het feest van Christus' opstanding uit de dood: het licht heeft het duister overwonnen. Jezus' opstanding geeft nieuwe hoop en ontsteekt in ons het vuur van zijn liefde voor mensen.

Als gemeente mogen we daarvan getuigen, elke dag weer. Dat doen we in onze vieringen op zondag, maar ook met allerlei doordeweekse activiteiten, voor jong en oud. In aandacht en liefde zien we naar elkaar om en staan we op voor wie het moeilijk hebben.

Om dit als gemeente te kunnen doen, is er naast de vele vrijwilligers die zich met liefde en tijd inzetten, ook geld nodig. Daarom vragen we u om ons gemeentewerk te steunen met een extra gift.

Geef in de paascollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart die bij de Goede Herderklank is gevoegd of geef via internetbankieren. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

*We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters,*

Herman Dijkhof

Overzicht van de collecten over de maand januari 2020

datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
05 jan.	morgen	224,80	EBC 't Harde	193,95	181,56
			Tienerdienst	14,90	
12 jan.	morgen	232,92	Kruimelschaar	221,65	194,45
19 jan.	morgen	330,76	ZWO-project Moldavië	282,21	242,52
	avond	43,30	Vluchtelingenwerk Epe	40,25	
26 jan.	morgen	243,65	Kerk in Actie	213,40	202,15
	totaal	1.075,43		966,36	820,68

Overzicht van de collecten over de maand februari 2020

02 feb.	morgen	213,50	Kerk in Actie	227,92	192,00
	avond	36,50	Vluchtelingenwerk Epe	33,10	
09 feb.	morgen	243,65	Gevangenzorg Nederland	229,30	244,50
16 feb.	morgen	230,25	Stichting Vaarwens	217,95	218,25
23 feb.	morgen	238,55	Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde	205,00	205,10
	totaal	962,45		913,27	859,85

Diverse opbrengsten

Wintervoorstelling	€ 139,17
Kerstfeest Kapel Zuuk	€ 76,94
Zondagsschool december	€ 332,52
Zondagsschool januari	€ 200,10
Opening bijeenkomst orgel	€ 262,42
Kerkspardoosjes	€ 168,34
Verjaardagsfonds	€ 752,92

Alle gevers hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Giften

via mevr. H. Visser	€ 20,00
via mevr. D. Visser	€ 10,00
via mevr. Dijkhof	€ 20,00
via dhr. W. van Zuuk	€ 20,00
via mevr. I de Graaf	€ 10,00
via Kerkbalans	€ 30,00
via mevr. Dijkhof	€ 20,00
via mevr. Dijkhof	€ 10,00

Hartelijk dank! Siebren Kooistra

Rommelmarkt



Vanwege de maatregelen rond de aanpak van het Coronavirus is, zoals u weet, de rommel- en boekenmarkt op 3 en 4 april a.s. geannuleerd. Tevens is door de ontstane situatie de inzameling op zaterdag 2 mei a.s. komen te vervallen.

Wij leven momenteel in bijzondere tijden, waarbij er sprake is van onzekerheid over hoelang de maatregelen rond het Coronavirus nog zullen duren. Toch hebben wij als rommelmarktcommissie besloten dat het goed is om ook weer verder te kijken.

Onder voorbehoud is er in overleg met het moderamen een verschoven rommel- en boekenmarktweekend gepland en wel op vrijdag 18 en zaterdag 19 sept. a.s. het weekend voorafgaand aan de startzondag op 20 sept.

De medewerkersvergadering, die hieraan voorafgaat, zal plaatsvinden op donderdag 27 augustus a.s. Uiteraard hangt een en ander samen met de verdere ontwikkelingen. Wij hopen dat in september alles weer "draait" en we weer op jullie inzet mogen rekenen. Rond juni / juli gaan wij ervan uit dat wij meer informatie over dit rommelmarktweekend kunnen geven. Voor nu is de prioriteit van ons allen eerst gericht op de situatie in Nederland en de wereld en alle gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt. Bijzondere tijden waarin wij graag jullie allen sterkte, gezondheid en Gods nabijheid toewensen! Pas goed op julliezelf en allen die je lief zijn. Namens de rommelmarktcommissie,

Greet van Bolhuis tel. 629985 of 06-21974149 (na 16.00 uur) e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl

Gemeentevaria

Zusterkring

Wegens het Coronavirus gaan de avonden van de Zusterkring en het geplande reisje van 28 april helaas niet door. Gezien de omstandigheden weten we niet wanneer we weer bij elkaar kunnen komen. We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Hennie Riphagen

Seniorencontact

Evenals alle andere bijeenkomsten zijn ook wij helaas genoodzaakt onze activiteiten in april en mei te annuleren.

Mijn werk voor het seniorencontact leg ik na 15 jaar neer. In Ella van Delft-Westerhof heb ik een uitstekende opvolgster gevonden. Op 13 mei tijdens het uitstapje naar Hagedoorns Plaatse had ik u allen graag een handdruk ten afscheid willen geven, maar dat kan door de omstandigheden helaas niet. Op 9 september hoop ik dat alsnog te kunnen doen! Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke, onzekere tijd en hoop dat u gezond blijft! Hartelijke groet, ook namens Helga, Ella en Sita,

Martha Pronk



Epe zingt op Zondag

Dat ziet er vreemd uit hè, de poster van "Epe zingt op Zondag" zonder datum. Helaas weten we nu nog niet wanneer er een zangavond zal zijn.

We waren als zangcommissie al weer heel enthousiast een zangavond aan het voorbereiden in de hoop dat het na een paar weken wel weer zou kunnen. Maar nu blijkt dat de maatregelen die genomen zijn i.v.m. het coronavirus allemaal wat langer duren dan gedacht. Als het weer kan, zullen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe datum, zodat we ons alvast kunnen verheugen op een fijne zangavond.

Gelukkig kunnen we ons wel verheugen op het komende Paasfeest. Dat gaat door ondanks alle zorgen wereldwijd. Anders gevierd dan we gewend zijn in onze gemeente, maar misschien juist daarom nog dieper beleefd. Ziekte en dood is niet het einde, Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe toekomst. We wensen u een gezegend Paasfeest,

De zangcommissie

Happy Bus naar de EO-jongeredag

Dag allemaal,
De EO-jongeredag vindt dit jaar plaats op 6 juni 2020. Op de website beam.eo.nl/EO-jongeredag kun je lezen welke artiesten komen en wat voor een activiteiten er zijn die dag en alvast helemaal enthousiast worden!

De EO-jongeredag playlist op Spotify is ook een aanrader, dan kan je 6 juni goed meezingen! De Happy Bus gaat weer vanaf de Goede Herderkerk in Epe en jij kan mee, als jij dat wilt! De bus vertrekt om 11.00 uur vanuit Epe en we zullen rond 23.00 uur 's avonds weer terug zijn. Als jij met ons mee wilt, moet je er allereerst voor zorgen dat je een EO-jongeredagkaartje bemachtigt. Dit kan via de bovengenoemde website, de kosten hiervoor zijn € 15,00

Ook deze keer vindt het event plaats in Ahoy Rotterdam. Bij het bestellen van het kaartje moet je een tribune kiezen, dat is heel belangrijk want alleen met hetzelfde tribunekaartje kun je bij elkaar zitten. Sowieso zitten de leiders van de groep die met de bus meegaan op tribune C, als je dat kaartje koopt heb je sowieso goed gezelschap die dag! Het vervoer naar de EO-jongeredag wordt door de kerken betaald. Wil jij aan mij laten weten dat je meewilt en je naam, telefoonnummer, het nummer van je ouders en e-mailadres naar kirstenvantriest@hotmail.com mailen? Mocht je een vriend/vriendin/neef/nicht willen meenemen, dan kan dat! Groet,
Kirsten van Ee

Jubileea

van harte gefeliciteerd!

25 jaar huwelijk

27 april 2020 Echtpaar H.H. Reurink-Steenbergen
Dwarsweg 16, 8161 CH Epe

50 jaar huwelijk

28 april 2020 Echtpaar J. Kingma-van Putten
Willem Dreeslaan 125, 8161 ZC Epe
29 april 2020 Echtpaar J.A. Beekman-Brouwer
Weteringdijk 63, 8166 KS Emst

Ledenmutaties t/m 19 maart 2020

Ingekomen

Mevr. T.S. Brinkman, Glazenmaker 129, 8162 TA Epe

Verhuisd

Dhr. E. Meijerink
van Glazenmaker 31, 8162 TA Epe
naar Hoofdstraat 31, 8162 AB Epe
Mevr. G.W. Pasman-Bloem
van Hullandstraat 20, 8166 AS Emst
naar Brunholdplaats 14-A, 8171 VA Vaassen

Vertrokken

Fam. U.P.R. Ten Cate-Wanninge
van Ganskamer 12, 8162 JG Epe
naar Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Fam. M.P. Telnekes-Hoornstra, Waterjuffer 2, 8162 TH
Epe, overgegaan naar de Grote kerk Epe

Overleden

21 februari 2020 Dhr. J.S. Verhoeff
Beekweide 35, 8162 XP Epe
22 februari 2020 Mevr. J.J. van de Mars-Hengeveld
De Wetstraat 4, 8172 CL Vaassen
28 februari 2020 Mevr. W. Bredenhoff-Scholten
Lutuliweg 2, 8161 DN Epe
11 maart 2020 Mevr. R. Mos-van Wiefferen
Thorbeckestraat 4, 8161 DP Epe

Bijbelleesrooster

Zo 05 apr.	Matt. 21:1-17	Kinderdienst
Ma 06 apr.	Ex. 13:17-14:14	Gods weg
Di 07 apr.	Ex. 14:15-31	Recht door zee
Wo 08 apr.	Matt. 26:1-16	Tot elke prijs
Do 09 apr.	Matt. 26:17-75	Gevangen tot bevrijding
Vr 10 apr.	Matt. 27:1-56	Cruciaal
Za 11 apr.	Matt. 27:57-66	Veiligheidsmaatregel
Zo 12 apr.	Matt. 28:1-7	Beving
Ma 13 apr.	Matt. 28:8-15	Wat is waarheid
Di 14 apr.	Ex. 15:1-21	Gemeenschappelijke zang
Wo 15 apr.	Ex. 15:22-27	Bitter en zoet
Do 16 apr.	Ex. 16:1-20	Vleespotten van Egypte!!
Vr 17 apr.	Ex. 16:21-36	Neem, eet
Za 18 apr.	Psalm 111	Daadkracht
Zo 19 apr.	Pred. 9:1-10	Optimisme
Ma 20 apr.	Pred. 9:11-18	Schijn bedriegt
Di 21 apr.	Pred. 10:1-11	Blijf kalm
Wo 22 apr.	Pred. 10:12-20	Leef bewust
Do 23 apr.	Pred. 11:1-10	Zet niet alles op één kaart
Vr 24 apr.	Pred. 12:1-14	Ouderdom komt met
Za 25 apr.	Psalm 95	Luister en jubel
Zo 26 apr.	Hand. 15:1-5	Verdeeldheid
Ma 27 apr.	Hand. 15:6-21	Het verlossende woord
Di 28 apr.	Hand. 15:22-35	Bemoedigende woorden
Wo 29 apr.	Hand. 15:36-16:5	Wie gaat er mee?
Do 30 apr.	Hand. 16:6-15	Oversteek
Vr 01 mei	Hand. 16:16-24	Voorspelbaar
Za 02 mei	Hand. 16:25-40	Vrijheid en recht
Zo 03 mei	Ex. 17:1-7	Water en brood
Ma 04 mei	Ex. 17:8-16	Ondersteuning
Di 05 mei	Psalm 23	Vredeslied
Wo 06 mei	Ex. 18:1-12	Familiebezoek
Do 07 mei	Ex. 18:13-27	Raadzaam
Vr 08 mei	Ex. 19:1-15	Communicatie
Za 09 mei	Ex. 19:16-25	Ontzag